

tekst en muziek: Hans Peters Jr.



1. Kip, zei de boer, zei de boer wat zie ik nou?
2. Kip, zei de boer, zei de boer ik schrik me dood.
3. Hoy, riep de boer, riep de boer een ei van goud!



Kip, zei de boer, zei de boer dit ei is blauw!
Kip, zei de boer, zei de boer dit ei is rood!
Hoy, riep de boer, riep de boer van zui - ver goud!



Ja, zei de kip, zei de kip dat krijg je nou: het vriest en
Dat, zei de kip, zei de kip komt door de haan, ik moest steeds
Nee, zei de kip, zei de kip dat hebt u mis: het is ge-



daar - om ziet mijn ei blauw van de kou.
blo - zen want hij kijkt me zo lief aan.
verfd om - dat het bij - na Pa - sen is!

