

Lied 4: Wie heeft het gedaan?

1
De wereld ziet er zo onschuldig uit.
Met iedereen zo aardig en zo lief.
Toch zijn er, die belazeren de kluit.
Een oplichter, een gangster of een dief.
De wereld ziet er zo onschuldig uit.
Maar dan opeens, als je het niet verwacht,
dan blijkt de koek vermengd met rattenkruid.
En iedereen is plotseling verdacht.

Refrein:

Wie heeft het gedaan?
Jij of jij of ik misschien?
Wie heeft de kans gezien?
Hoe is het gegaan?
Jij had de gelegenheid
en jij had een motief.
Heel die mooie wereld lijkt
nu stukken minder lief.
Wie heeft het gedaan?

2

De wereld ziet er zo onschuldig uit.
Toch is het leven verre van volmaakt.
Er zitten rotte plekjes in het fruit
waardoor het toch wat minder lekker smaakt.
De wereld ziet er zo onschuldig uit.
Hoewel er hier en daar een wolkje zweeft.
En af en toe een steentje door je ruit.
En jij maar raden wie daar schuld aan heeft.

Refrein

Brug

En zo onschuldig als hij lijkt,
zodra je even beter kijkt
blijkt heel die mooie wereldbol
het grappe van een toverkol.

Refrein

(Parlando) Wie heeft het gedaan?!

Lied 5: Schijn bedriegt - CD track 16, zang track 5

1

Je denkt dat je iemand kent.
Dat je weet hoe hij is.
Tot opeens, het moment,
dat je merkt: ik heb het mis.
Je denkt dat je alles weet hoe de dingen gaan.
Maar voor je het weet kom je voor een verrassing te staan

2

Je denkt dat je iemand kent.
Je vergist je niet meer.
Leuke meid, leuke vent.
Dan opeens: een ommekeer.
Je denkt dat je alles weet hoe de dingen zijn.
Maar voor je het weet zie je in: het is allemaal schijn.

Refrein:

Schijn is schijn, is schone schijn.
En, ook als niemand liegt,
is schijn maar schijn. En schone schijn
is schijn. En schijn bedriegt.

3

Je denkt dat je iemand kent.
En daar bouw je dan op.
Zo vertrouwd, zo bekend.
Dan opeens: een grote strop.
Je denkt dat je alles weet, dat je alles hebt.
Maar voor je het weet krijg je door dat je zwaar bent genept.

Refrein

Brug:

Maar voor je nou wantrouwig wordt,
pas op, je doet jezelf tekort.
Want andersom is ook veel schijn.
Je vijand blijkt je vriend te zijn!

Refrein

Lied 8: De waarheid - CD track 19, zang track 8

1

Het duurde een poos maar we hebben het door.
We voelen ons boos. Want we gingen ervoor.
Nu zijn we bedrogen.
Ontzettend bedot.
Ze hebben gelogen.
We voelen ons rot door:

Refrein

De waarheid, de waarheid, de waarheid is hard.
De waarheid, de waarheid. Een steek door je hart.
Haast niet te geloven.
Ik ben ondersteboven van de waarheid.

2

Het duurde een tijd maar nu zijn we eruit.
Het is dus een feit; zij bedotten de kluit.
We zijn dus bedrogen.
Een laffe tactiek.
Ze hebben gelogen.
We voelen ons ziek door:

Refrein 2 x